



STICHTING VISUAL PERSPECTIVES

Mata - 1 januari 2014

Shalom allen

Hierbij een tussentijdse nieuwsbrief van onze Stichting Visual Perspectives bij de start van het nieuwe jaar.

Allereerst willen we u allen een door de Eeuwige gezegend en voorspoedig 2014 wensen. Een nieuw jaar met mogelijk allerlei nieuwe kansen en verrassende uitdagingen. Een jaar om opnieuw gestalte te geven aan het Koninkrijk van God dat realiteit is, maar ook daadwerkelijk steeds meer zichtbaar moet worden. Door het steeds veranderende politieke en maatschappelijke klimaat hebben wij vandaag meer dan ooit het bijbels betrouwbaar perspectief nodig om alles wat er op ons afkomt, ook goed aan te kunnen en geestelijk te verwerken. Rondom ons, ver weg maar ook dichtbij, zien wij een wereld die in brand staat. Geweld beheerst het wereldtoneel, zoals sinds eeuwen. Nieuwe grootmachten strijden om de belangrijkste plaats en een toonaangevende positie. Israël lijkt als zondebok in het Midden-Oosten steeds meer geïsoleerd te staan. Nog steeds wordt de staat Israël door de omliggende Arabische landen niet erkend, erger nog: de dreiging dat dit heilige land inclusief al zijn bewoners zullen worden weggevaagd is vandaag voelbaarder dan ooit. Maar God zij dank geven alle Bijbelse profeten de eensluidende boodschap dat Israël gezegend en gereinigd zal worden alvorens het een beslissende zegen voor de wereld zal zijn. Ook het visioen van de herbouwde derde tempel zal vervuld worden! Dat zal ook ons eigen perspectief zijn en de rode draad door al ons doen en laten. Wij wonen sinds maart in Israël omdat wij ervan overtuigd zijn dat de Eeuwige ons hierheen geroepen heeft, aangezien Hij zijn volk aan het verzamelen is.

Op de een of andere manier hopen ook wij in dit land een bescheiden bijdrage te mogen leveren, waardoor God zelf tot zijn doel zal komen. In dat rotsvaste vertrouwen hebben wij ons in Mata gevestigd en zien wij verlangend uit naar wat de Eeuwige voor plannen met ons heeft en welke wegen Hij ons wijst.



10 Jaar Stichting Visual Perspectives

Jongstleden September hebben we het 10 jarig bestaan van SVP mogen vieren en werden wij verrast door zoveel mensen die dit samen met ons wilden gedenken en op het afgelegde traject wilden terugkijken!

Helaas kon onze penningmeester, Rob Rullmann, vanwege ziekte er deze dag niet bij zijn, maar we willen vanaf deze plaats hem wel heel hartelijk danken voor alle voorbereidingen die hij, samen met de voorzitter, heeft getroffen om de prachtige plek aan de Eem, vlakbij Soest, te vinden!

Het was een zeer geslaagde en voor ons allen een bemoedigende dag. Omdat deze dag viel in de week van het Loofhuttenfeest is er ook een loofhut vlak voor de ingang van de gehuurde ruimte gebouwd door onze vrienden van Benee Awraham. Met koffie, thee en allerlei lekkernijen werden de bezoekers welkom geheten.

De dag werd geopend door Olaf Troll, onze voorzitter en Marc heeft een terugblik gehouden over de SVP activiteiten van de afgelopen 10 jaar. Een feestelijke lunch werd verzorgd door een aantal vrijwilligers, waarbij ruim tijd was uitgespaard voor onderling contact. Natuurlijk hebben wij zelf niet uitgebreid met alle aanwezigen kunnen spreken, maar we hopen wel dat u als bezoeker genoten heeft van het contact met elkaar!

Een prachtig moment was, dat onze hoogbejaarde tante Käthe, die we in 2011 het boek 'Schouder aan Schouder' hebben aangeboden, ook nog arriveerde. Een ontroerende verrassing!

Na de lunch presenteerde Henny een samenvattend en muzikaal omlijst powerpoint, waardoor de aanwezigen ook duidelijk konden zien wat er in die tien jaar allemaal was verwezenlijkt.

We hebben het als een speciaal hoogtepunt ervaren dat we door de aanwezigen spontaan werden uitgezegend alvorens iedere bezoeker weer naar zijn of haar huis terugkeerde.

Het gebed van velen om ons heen is als een warme deken en voor ons ook een bemoediging om door te gaan met het zegenen van het Joodse volk in woord en beeld.

Wij allen krijgen de gelegenheid om verlossend en verhelderend licht in deze wereld uit te stralen op de plek waar God ons plaatst.



2014

Wat kunnen wij over het komende jaar 2014 meedelen?

Allereerst zoeken we naar en bidden wij voor een nieuw kunstproject. We zouden graag al in het komend voorjaar aan een project willen beginnen, maar tot op dit moment hebben we daarover nog geen enkele duidelijkheid. Ook is ons atelier op dit moment nog niet zodanig ingericht dat we er kunnen werken, maar er zijn zeker mogelijkheden om dit binnen afzienbare tijd te kunnen realiseren. Het integreren in deze voor ons volstrekt nieuwe samenleving kost veel energie. Kortom, het is op dit moment nog pionieren voor ons en wij hopen hier echt te kunnen wortelen, zonder de geloofsverbondenheid met Nederland op te geven. Al heel wat vrienden en bekenden uit Nederland hebben ons hier in Mata weten te vinden!

Financiën

In de bestuursvergadering van december 2013 is de jaarrekening van 2012 goedgekeurd en op aanvraag beschikbaar.

Omdat we middels onze penningmeester nu professionele hulp in huis hebben zijn we niet meer verplicht het administratiekantoor Fact de jaarrekening te laten verzorgen. We willen hierbij Jiske ten Doornkaat, eigenaar van dit bedrijf, hartelijk danken voor de verzorging van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren.

Dank

Wij willen ook al diegenen hartelijk danken die het 10 jarig bestaan van SVP tot een succes hebben gemaakt! Door alle hulp die we kregen voor de noodzakelijke werkzaamheden en door de lekkernijen die verschillenden van jullie meebrachten! We hebben er met elkaar van genoten!

Hartelijk dank ook aan Piet en Gea Wastenecker die met hun stand met Israëlproducten op deze dag aanwezig waren en met de verkoop van deze producten Israël steunen!

En tenslotte ook heel hartelijk dank aan alle gulle gevers die SVP financieel hebben gesteund de afgelopen periode! Door jullie steun is het mogelijk de doelen die wij stellen om het joodse volk tot zegen te zijn, ook echt te kunnen verwezenlijken!

Ten slotte

We hopen in februari en maart een periode voor ons werk in Nederland door te brengen en zijn beschikbaar om eventueel op aanvraag enkele lezingen te houden voor SVP. Desgewenst kunt u voor 15 januari een aanvraag indienen bij onze voorzitter Olaf Troll. Een telefoonnummer vindt u onderaan deze brief.

Wij wensen u inmiddels, mede namens het bestuur, alle goeds en tot ziens!

Marc en Henny de Klijn van Hartingsveldt

STICHTING VISUAL PERSPECTIVES Rogaarplein 11 3815 MD Amersfoort 033 462 7295

ABN/AMRO NL47ABNA0457073608 KVK 05073497

Stichting SVP stelt zich ten doel om door middel van visuele middelen, beeld en tekst, de relatie tussen Joden en Christenen te bevorderen, alsmede bekendheid te geven aan het joods-christelijke gedachtegoed en aandacht te vragen voor het Joodse volk en de rol van Israël in de bijbel.

ANBI Onze stichting heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.